

‘Ik dacht dat niemand me meer zou kunnen helpen. Marcelino wel!’

SCHIMMERT

In het volgende verhaal komen mensen aan het woord die door de behandelingen van doctor Lijesen de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet zien en door mij werden geïnterviewd over de stap die zij gezet hebben en die hun leven in positieve zin veranderde. Marcelino Lijesen vierde afgelopen jaar zijn dertig jarig jubileum en heeft in die periode vele honderden mensen geholpen op het moment dat zij dachten: ‘Ik moet er maar mee leren leven’.

Janine Schroten

‘Een jaar geleden kreeg ik, zeventigjarige leeftijd, acute pijnklachten in mijn gewrichten. Het werd steeds erger en uiteindelijk ben ik via de huisarts bij een specialist in het ziekenhuis beland. Hier werden allerlei onderzoeken gedaan en röntgenfoto's gemaakt. De conclusie was dat ik een vorm van reuma had en de oplossing een spuit in de knie. Deze zou een half jaartje helpen. Maar nee hoor, nog geen twee maanden later was het uitgewerkt. Toen ben ik teruggegaan naar de huisarts die tot de conclusie kwam dat er eigenlijk niks aan te doen was. Ik moest het maar accepteren en ermee leren leven. Dat was voor mij een behoorlijke shock. Alles veranderde toen ik een artikel over dokter Lijesen las. Ik maakte een afspraak en na twee behandelingen kon ik alweer dingen die ik maanden niet had gekund. Nu, op dit moment, kan ik alles van een kopje vasthouden tot de hond uitlaten en van strijken tot afwassen. Ik ben Marcelino dan ook geweldig dankbaar dat hij me zo fantastisch geholpen heeft.’

Maud Zimmermann

‘Ik ben depressief geweest vanaf mijn jeugd. Soms ging het een tijdje redelijk goed, maar dit werd altijd gevolgd door een terugval. Ik zat in een cirkel waar ik niet uitkwam. Dit alles is ontstaan door hersenletsel dat ik door een schedeltrauma heb opgelopen bij mijn geboorte. Als kind was dit terug te zien in klachten die ik had vanwege een waarnemingsstoornis. Ik was hierdoor heel onrustig

en in de ban van de repeterende gedachte. Dit alles haalde met steeds weer onderuit. Ik dacht: ‘Ik ben niet normaal. Ik ben niks. Ik kan niks. Ik word niks.’ En in deze situatie bleef ik hangen totdat iemand me op de praktijk van doctor Lijesen attendeerde. Ik maakte een afspraak en binnen een paar behandelingen was er resultaat. Ik werd me ervan bewust dat mijn psychische klach-

ten waren gerelateerd aan mijn handicap. Mijn concentratie werd veel beter. Ik werd energieker, pakte de dingen weer aan en ging zelfs weer contacten onderhouden. Ik was gewoon weer vrolijk en ging samen met anderen op het terras zitten. Ook het gezinsleven is veranderd. Ik doe leuke dingen met mijn zoontje en mijn man die was gaan hyperventileren door mijn ziekte, loopt tegenwoordig weer fluitend door het huis. Allemaal positieve invloeden die maken dat ik nu kan zeggen: ‘Ik zet door!’ Vanwege de ervaringen die ik had door de behandelingen van Marcelino Lijesen is mijn vader ook naar hem toe gegaan. En ik ken hem niet meer terug. Hij is in positieve zin helemaal veranderd. Ik heb mijn ‘oude’ vader weer terug.’

Mevrouw Vleugels

‘Ik had op een gegeven moment een flinke

burn-out. Daarnaast kreeg ik last van hyperventilatie en paniekaanvallen. Zo erg dat ik dacht dat ik erin zou blijven. Ik voelde me heel erg ziek. Uiteindelijk belandde ik in het ziekenhuis waar ik onder andere een neuroloog, een psycholoog en een fysiotherapeut bezocht. Je kunt het zo gek niet bedenken of ik ben er geweest. Niks hielp. Op een gegeven moment dacht ik: ‘Ik ben er klaar mee.’ Ik wil al die medicijnen niet meer slikken. Ik wil me zelf weer kunnen zijn en niet als een zombie op de bank zitten. Ik ben in de auto gestapt en naar het ziekenhuis in Genk gereden. Daar heb ik alles opnieuw laten onderzoeken. De conclusie was dat ik lichamelijk helemaal gezond was. Alleen mijn spieren en zenuwen zaten muurvast. Dat was begin dit jaar. In juni kwam ik bij Marcelino terecht, ik had een verhaal over hem gelezen. Bij binnenkomst was ik doodziek. Marcelino was heel lief en zei me dat alles goed zou komen. Ik had daar op dat moment geen vertrouwen in. Maar dat bleek onterecht. Na de eerste behandeling voelde ik al verschil en na de vierde vooruitgang. Ik merkte dat ik er langzaam weer mee kon omgaan. Nu voel ik me weer helemaal goed. Ik ben beter en doe alles weer. Liep ik een paar maanden geleden nog te huilen door het huis, nu ben ik de oude weer. Dat heb ik nooit durven dromen. Ik dacht al dat niemand me meer zou kunnen helpen. Marcelino wel!’

Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeringen

Wie meer wil weten over de behandelmogelijkheden of een afspraak wil maken kan zich wenden tot de praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, (045)4042714. Of zie www.lijesen.nl Hier vindt u onder het kopje ‘gastenboek’ veel ervaringen van patiënten en bij ‘media’ een selectie uit de verschenen artikelen.



Foto: Henry Peters