

# 'Gouden handen, deskundig en eindeloos veel geduld'

SCHIMMERT

De zon laat zich steeds vaker zien en de zomer staat voor de deur. Onlosmakelijk verbonden hiermee is bijvoorbeeld het hooikoortsseizoen. In het volgende verhaal spreek ik, onder andere hierover, maar ook over een geweldig verzorgende crème tegen psoriasis en hoe je kunt stoppen met roken zonder zwaarder te worden. Ik doe dit aan de hand van een aantal persoonlijke gesprekken met een patiënt van doctor Marcelino Lijesen.

Als eerste ontmoet ik Emile Smitz. Een jonge man die bijna alle deskundigen in de regio bezocht om uiteindelijk te horen dat er niets aan zijn klachten te doen was. Tot hij een bezoek bracht aan de praktijk van Marcelino Lijesen. "Mijn klachten zijn eigenlijk al begonnen op jonge leeftijd. Zo lang als ik me kan herinneren kreeg ik zo gauw de eerste lenteverstrijdingen zich openbaarden klachten als verkoudheid, rode ogen en jeuk. Mijn moeder deed dit in eerste instantie af als een griepje, ontstaan door de overgang van koud naar warmer weer. Maar het werd in de loop van de jaren erger en op een gegeven moment stuurde ze me toch maar eens naar de huisarts. Ik was inmiddels een jaar of veertien en deze ellende, want ik voelde me gewoon slecht, meer dan zat. De dokter had echter ook geen kant-en-klare oplossing. Hij vermoedde wel iets, maar wist het niet zeker. Hij gaf me een receptje mee en daar zou het misschien wel beter van worden.

Was dat niet het geval, dan moest ik tien dagen later terug komen. Het werd niet beter. Slechter zelfs, want het pilletje maakte me ook nog eens suf. Twee weken later verscheen ik weer op het spreekuur. Mijn eigen huisarts was er niet en zijn vervanger wees mijn verstrijkingen toe aan hooikoorts. Ook hij gaf me een recept ditmaal voor een neus-spray en een andere tablet. Dit hielp wel, ik werd er niet suf, maar slaperig van. Dat moest toch anders kunnen. Ik vroeg een verwijzing naar het ziekenhuis waar me duidelijk werd gemaakt dat mijn verstrijkingen niet te verhelpen waren zonder medicijnen met de bijwerkingen zoals eerder genoemd. Ik was eigenlijk een beetje moedeloos en bezocht nog een homeopathische arts en wat andere alternatieve geneeskundigen. Maar de klachten bleven, steeds in dezelfde periode behalve als ik ze onderdrukte met het soort tabletten dat mijn normale

functioneren ernstig belemmerden. Ondertussen was ik bijna dertig jaar en langzaam doordrongen van het feit dat ik er maar 'mee moest leren leven'. Totdat ik een artikel las over Marcelino Lijesen. Ik besloot het nog een laatste keer te proberen. Wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb! Deze geweldige man heeft me binnen een aantal behandelingen met acupunctuur van alle klachten af geholpen. Ik heb nu voor het derde jaar op rij helemaal nergens meer last van. Super!"

Linda Snijders is de volgende die me haar bijzondere verhaal vertelt. Ze klinkt enthousiast, spontaan en is duidelijk heel gelukkig met het resultaat van de behandelingen. "Tijdens mijn zwangerschap in januari 2010 kon ik op een gegeven moment niet meer naar de wc. Ik kreeg van de huisarts een laxeremiddel voorgeschreven, maar de pijn werd erger en ik begon ook nog te bloeden. Daarop werd ik doorverwezen naar het ziekenhuis waar ik zelf, tabletten en pijnstillers kreeg. Het hielp niet. En of het het gevolg van dit alles was, ik weet het niet, maar ik ben uiteindelijk veel te vroeg bevallen en werd ik augustus opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Ik kreeg weer zelf en nog sterkere pijnstillers, maar het mocht allemaal niet baten. Ik was wanhopig en wilde deze toestanden niet. Ik wilde genieten van mijn dochtertje dat extra verzorging nodig had en leed aan slaapproblemen. In mijn wanhoop ging ik naar Duitsland waar onder narcose alles werd weggesneden en aansluitend gehecht. Ook hier kreeg ik weer laxeremiddelen. Uiteindelijk ben ik nog acht keer terug geweest voordat men de conclusie trok dat ik niet te helpen was. Ik werd verzonden naar de EHBO. Voor de zoveelste keer werd ik onder narcose gebracht. Ik kreeg zelfs botoxinjecties. Maar zonder enig resultaat. Aan het eind van de rit had ik wel twintig



artsen gezien, die er allemaal weer collega's bijhaalden, omdat ze het gewoon niet wisten. Inmiddels leed ik door het vele laxeren en de talloze keren narcose aan een ernstig vitaminedeficiëntie. Het ging helemaal niet goed met me. Als zeg maar ultieme poging werd besloten mijn kringspier door te knippen...maar ook ditmaal geen enkel resultaat. Ze konden me niet helpen. Toen iemand me vertelde dat ik eens bij dokter Lijesen moest langsgaan had ik eigenlijk niet zoveel verwachtingen, maar na vier behandelingen kon ik weer naar de wc en heb ik voor het eerst in maanden weer eens goed en rustig geslapen. Marcelino is echt een geweldig fenomeen. Daarbij komt ook nog eens dat hij de slaapproblemen van mijn kindje heeft verholpen. Ze slaapt nu uitstekend door en je ziet gewoon dat het haar goed doet. Bedankt."

Ook spreek ik mevrouw Josien Truijten. Ik bel haar na aanleiding van de volgende reactie die zij in het gastenboek heeft achtergelaten: 'Met behulp van drie hypnose- en een fotobehandeling voor de tweede maal een goede en snelle bevalling gehad. Geen

pijnbestrijding nodig en ook deze keer geen complicaties. We zijn blij en trots met onze gezonde zoon. Super. Hartelijk dank!' Ze vertelt me het volgende: "Marcelino heeft me al twee keer geholpen met de pijnbestrijding bij de bevalling. De eerste keer was twee jaar geleden. Ik zou ingeleid worden omdat ik over tijd was en bezocht zijn praktijk voor een aantal acupunctuurbehandelingen om het bekken soepel te maken. Op de dag zelf maakte ik gebruik van een stukje, door hem aangeleerde, zelfhypnose en een fotobehandeling. Het verliep allemaal goed. Je hebt natuurlijk wel pijn, maar ik voel gewoon dat het geholpen heeft. Marcelino haalt gewoon, op de één of andere manier, een deel van de pijn weg. Ik weet niet hoe hij het doet, maar het werkt gewoon. Ik zou iedereen aanraden, voor het uiteindelijke moment van bevallen, even bij hem langs te gaan. De tweede keer ging het ongeveer hetzelfde. Acupunctuur in het voorstadium en een fotobehandeling op de dag zelf...en dat terwijl hij toen met vakantie was. Ik denk dat het gewoon de combinatie van al die zaken is die bijdragen aan de succesformule. Want dat is het zeker."

Karina Janssens heeft sinds één jaar een ernstige huidaan- doening en wist zich er eigenlijk geen raad meer mee. "Ik werd ineens geconfronteerd met een erge vorm van eczeem. Je zag het aan me en ik voelde het ook van binnen. Ik had open wonden en heb alle producten geprobeerd, echt allemaal, om er vanaf te komen, zonder enig resultaat. Totdat ik van Marcelino een verzorgende crème kreeg die hij de afgelopen tien jaar zelf ontwikkelde. Ik gebruik het pas een week, maar voel gewoon dat het werkt. Je ziet de huid rustiger worden. Bovendien doet het aanbrengeven ervan helemaal geen pijn. Deze crème of huidlotion of hoe je het ook noemen wil is echt fantastisch en een doorbraak voor mensen met een huidaan- doening. Ik ga ervan uit dat het met mij weer helemaal goed komt!"

Tot slot vertelt Diane Thomissen die tien tot twaalf sigaretten per dag rookte me haar verhaal hoe ze hier van het één op andere moment helemaal mee kon stoppen. "Ik heb heel wat jaren gerookt en in die periode ook diverse malen pogingen ondernomen om te stoppen. Dat lukte dan wel

voor een tijdje, maar ik hield het niet vol. Bovendien kwam ik steeds kilo's aan en dat is iets wat ik absoluut niet wil. Toch wilde ik wel echt stoppen. Omdat het me niet op eigen kracht lukte besloot ik een afspraak te maken met de praktijk van Lijesen. Hij begon met een acupunctuurbehandeling en we zijn nu vele maanden verder en ik heb geen sigaret meer aangeraakt. Ook tijdens de carnaval niet, wat voor mij de echte vuurdoop was. Bovendien ben ik geen grammetje aangekomen. Stoppen via deze weg voelt gewoon heel anders. Het geeft je een gevoel van rust. Ik wist wel dat het zou gaan werken, ik bedoel ik had vanaf het begin toen ik Marcelino ontmoette al een goed gevoel."

Bas van Heel

**Wie meer wil weten over de behandelmogelijkheden of een afspraak wil maken kan zich wenden tot de praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, (045)4042714. Of zie [www.lijesen.nl](http://www.lijesen.nl) Hier vindt u onder de kopje 'gastenboek' veel ervaringen van patiënten en bij 'media' een selectie uit de verschenen artikelen.**