

*Schimmerts fenomeen geeft mensen hun levensvreugde terug*

# ”Wij zijn dokter Lijesen hier heel dankbaar voor. Hij heeft ervoor gezorgd dat ons gezin weer helemaal op de rails staat”

**Schimmert** – De patiënten die een bezoek brengen aan de praktijk van Marcelino Lijesen vormen een gemêleerd gezelschap. Ze vormen vaak een inspirerende bron om naar te luisteren en delen de vele positieve ervaringen die ze hebben opgedaan graag met andere geïnteresseerden. In het volgende verhaal komen er een aantal aan het woord. Een moeder en haar zontje zijn in gesprek met een vrouw die tegenover ze zit. “Mijn zontje, Joep, werd ruim vijf jaar geleden geboren. Hij bleek bijzonder levendig te zijn, maar omdat het ons eerste kind was vonden wij het allemaal niks bijzonders. Tot het moment waarop gewoon druk steeds drukker en niet meer te hanteren druk werd. We gingen naar de huisarts die ons verwees naar een kinderarts die vertelde dat onze jongen ADHD had. Het zou allemaal niet zo erg zijn, want het was immers geen ernstige ziekte en met de juiste medicijnen uitstekend te behandelen. Het ‘redmiddel’ heette Ritalin. De kinderarts begon met een lage dosis, maar deze werd al snel uitgebreid tot driemaal daags 10 mg. Alles zonder resultaat. Hij bleef maar door de kamer stuiteren. We werden inmiddels ongerust en gingen op zoek naar een ander die ons kon helpen en bezochten een kinderneuroloog, sensorimotorische oefen therapie, een psycholoog, een homeopaat en een orthopedagoog. Ja, we zijn zelfs naar een relatie therapeut geweest omdat ons verteld werd dat het gedrag van ons kind wel eens zijn grondslag kon vinden in de relatie van de ouders... Maar alles zonder enig resultaat.” De vrouw stopt even met het verhaal om de jongen die rustig naast haar zit een aai over zijn bol te geven. Een andere bezoeker in de wachtkamer knikt geïnteresseerd en de moe-

der vervolgt haar verhaal. “Het kostte ons veel tijd, geld en ellende, maar we hadden het ervoor over omdat het om de gezondheid van ons kind ging. Op een gegeven moment las ik een artikel over dokter Lijesen. Er stond verder niks in over ADHD, maar ik besloot de stoute schoenen aan te trekken en te bellen. We maakten een afspraak en vanaf het eerste moment begon de ommekeer. Het ging erg langzaam, maar elke behandeling had een positief resultaat en nu zijn we op het punt, zoals jullie kunnen zien.” De vrouw knikt richting haar zoon. “Dat hij rustig kan zitten te wachten. En ook op school is zijn gedrag van onhandelbaar veranderd in gemotiveerd en normaal rustig. Wij zijn dokter Lijesen hier heel dankbaar voor. Hij heeft ervoor gezorgd dat ons gezin weer helemaal op de rails staat.”

De vrouw die tegenover haar zit heeft aandachtig zitten luisteren en neemt het woord: “Dat is echt een mooi verhaal. Ik ben steeds weer verbaasd als ik hier in de wachtkamer zit en de verhalen hoor van alle mogelijke klachten die dokter Lijesen op een effectieve manier behandelt. Alhoewel ik dat natuurlijk niet hoef te zijn, want ik ben zelf ook een geval dat bezoek heeft gebracht aan de halve medische wereld zonder resultaat. Ik was onder behandeling van een specialist voor longklachten. Uiteindelijk belandde ik voor een intensieve behandeling hiervan in het ziekenhuis. Inmiddels had ik ook een behoorlijke pijn in mijn onderrug. Omdat ik toch in het ziekenhuis was vroeg ik of men dit niet even mee kon nemen in de onderzoeken. Dit gebeurde maar al snel gaf de arts aan dat het niks bijzonders was. Ik weet niet waar hij dit op baseerde maar ik ver-

ging van de pijn. Toen ik weer naar huis mocht vroeg ik aan de huisarts of ik niet eens een fysiotherapeut mocht bezoeken. Dit ging niet omdat men in het ziekenhuis niks had ontdekt en de reden dus ontbrak. Ik werd moedeloos en kon nog nauwelijks recht op komen. Een vriendin van mij zei: “Waarom ga je hier niet eens heen” en ze hield me het visitekaartje van Marcelino Lijesen voor. Ik besloot een afspraak te maken en al na



*Marcelino Lijesen is behalve erkend acupuncturist ook homeopaat, hypnotherapeut en magnetiseur.*

de eerste behandeling kon ik mijn rug weer rechten en nu ben ik een keer of vijf geweest en heb eigenlijk nergens meer last van. Wat mijn longklachten betreft, die zijn er nog steeds. Ik zei nog tegen Marcelino dat ik niet meer naar het ziekenhuis ging om het te laten behandelen, maar hij heeft me toch dringend verzocht dit wel te laten doen. Uiteindelijk heb ik zijn advies wel

opgevolgd, maar bij een andere arts en in een ander ziekenhuis.”

“En u waarom bent u hier?” vraagt de vrouw aan mij. Ik vertel haar dat ik straks een interview heb met Marcelino. Ah zegt ze en ze kijkt een heer aan die een stukje verder zit en eigenlijk al de hele tijd naar de grond zit te kijken. “En u meneer?”, “Ik?”, vraagt de man voorzichtig zonder op te kijken. “Ik ben hier omdat ik de afgelopen tijd geholpen ben door dokter Lijesen, anders zou ik hier helemaal niet durven te zijn”. Hoe bedoelt u dat vraag ik de man. “Nou dat zal ik in het kort vertellen. Ik had last van een enorme angstnervositeit. Het was op een gegeven moment zo erg dat ik het huis niet meer uitkwam, de telefoon niet meer opnam en volledig aan het vereenzamen was. Het was een groot probleem omdat ik ook de deur niet meer uitging om eten te kopen en echte belangrijke zaken te regelen. Gelukkig hield mijn zus een vinger aan de pols en kwam ze regelmatig controleren hoe het met me ging. Op een gegeven moment zei ze tegen mij dat het zo niet meer verder kon en dat ik hulp moest zoeken of bij een psychiater of bij iemand anders. Ik had zelf op het internet de website van dokter Lijesen bezocht en dat leek me wel wat, maar ik durfde de deur niet uit en ook niet met hem te bellen. Uiteindelijk besloot mijn zus het dan maar te regelen en ik hoorde er een tijdje niks meer over. Na een aantal weken belde zij me op en vroeg of ik vanavond bij haar kwam eten. Het was heel raar maar ik zei gewoon ‘ja’ en ben ook daadwerkelijk gegaan. Tijdens de maaltijd vertelde ze me dat ze een foto van mij aan dokter Lijesen had gegeven die hij in zijn beurs dagelijks bij zich

droeg. Dat was de behandeling en met resultaat. Ik heb er maar een woord voor en dat is ‘Fenomenaal!’”. Het valt even stil tot een wat iel vrouwtje dat tijdens het vorig gesprek is binnengekomen begint te vertellen: “Toen ik een jaar of twintig was begon ik een serie ondefinieerbare klachten te krijgen. Het begon eigenlijk met een vreselijke vermoeidheid. Ook al had ik twaalf uur geslapen, het voelde of ik twee etmalen flink in de weer was geweest. Vervolgens begonnen mijn darmen op te spelen. Eerst dacht ik een voedselvergiftiging te pakken te hebben, maar het bleef aanhouden. Flinkke krampen, diaree en een aanhouden pijn in de buik. Bij de dokter werd vastgesteld dat ik de auto-immuunziekte van Crohn had. Het zogenaamde doktersen begon en ik probeerde van alles. Op een gegeven moment niet meer om te genezen maar om de klachten enigszins dragelijk te maken. Alles zonder het door mij gewenste resultaat. Het werd zelfs nog erger, ik kreeg last van vernauwingen en verklevingen. Ik kreeg het steeds benauwder als ik naar buiten moest gaan. Tot mijn tante het op een gegeven moment niet meer kon aanzien en een afspraak maakte bij dokter Lijesen. Met veel vertrouwen ging ik hierheen, zag het als de spreekwoordelijke strohalm, en het heeft me ontzettend goed gedaan. Ik voel me weer mens en durf gewoon weer te leven. De klachten zijn zo goed als weg en mijn zelfvertrouwen is terug!”.

Wie meer wil weten over de behandlingsmogelijkheden of een afspraak wil maken kan zich wenden tot de praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, 045-4042714. Of zie het gastenboek op [www.lijesen.nl](http://www.lijesen.nl)