

# Wat de dokter zegt, dat klopt toch... of niet?

**Op het moment dat je als patiënt bij een dokter of specialist bent en daar te horen krijgt *Leer er maar mee leven*, zakt de grond onder je voeten vandaan. Het voelt als een eindstation. Het herstel, de genezing waar je zo op gehoopt had, is vervlogen. De klachten die een stempel drukken op je dagelijkse leven, zullen dat in de toekomst ook blijven doen. Ze zullen de rest van je leven niet meer verdwijnen. Want als je zo'n bericht krijgt te horen van je dokter of specialist, de mensen waarin je vertrouwen hebt en die het moeten weten, kun je zelf niet anders meer dan concluderen dat je er maar mee moet leren leven. Een enorme teleurstelling voor iedereen.**

Door Bas van Heel | Foto Henry Peters

**E**chter niets is minder waar. Het bovenstaande komt niet voor in het woordenboek van Marcelino Lijesen. Doctor Lijesen, al meer dan drieëndertig jaar een autoriteit binnen zijn vakgebied, zegt hierover het volgende: 'Ik probeer altijd te zoeken naar een oplossing en laat de mensen niet zwemmen in het oneindige niets. Ik blijf zoeken naar het antwoord op de vraag waarmee de mensen naar me toe komen. Ik heb aan niets zo'n hekel dan patiënten achter te laten met een vreselijk slecht gevoel. Ik laat ze zeker niet aan hun lot over en daar waar nodig verwijs ik ze door naar een collega. Ik sluit te allen tijde af met een passende oplossing. Daarbij vind ik dat mijn behandelingen voor iedereen die er gebruik van wil maken betaalbaar moeten zijn.' Dat laatste is terug te zien aan de tarieven die Marcelino Lijesen hanteert. Deze zijn immers in de meer dan drie decennia dat hij zijn vak uitoefent nooit verhoogd.

Marcelino heb ik de afgelopen zeventien jaar op meerdere vlakken goed leren kennen. Ik heb gedurende die periode vele patiënten persoonlijk mogen spreken en hun ervaringen mogen opschrijven. Vaak mooie verhalen van mensen die dachten dat er medisch gezien geen uitweg meer voor ze was. Verhalen waaruit zeker ook blijkt dat er altijd nog een sprankje hoop te vinden is en dat je vooral niet moet opgeven. Marcelino Lijesen doet dat in elk geval nooit. Een aantal van deze ervaringen kunt u hieronder lezen.

## FELIPE SMEETS

'November vorig jaar kreeg ik een hoestje dat maar niet overging. Nadat ik tweemaal de huisarts had bezocht, verwees deze me door naar het ziekenhuis in Roermond voor een CT-scan. Daar werd geconstateerd dat ik lymfeklierkanker had. Iets wat bij jongens van mijn leeftijd, ik ben 21 jaar, vrij veel schijnt voor te komen. Wat niet wegneemt dat je van zo'n mededeling flink schrikt en dat het je leven behoorlijk op zijn kop zet. Eind november, begin december zou men starten met de behandelingen. Mijn moeder wees me op een artikel over Marcelino Lijesen. Daarin werd beschreven hoe hij een oplossing had voor mensen die misselijk werden van de chemotherapie. Ik vond dat zeker het proberen waard en maakte een afspraak. Zo kon worden gepland dat ik elke dinsdag en donderdag, in de week waarin ik chemo kreeg, in de praktijk van doctor Lijesen terecht kon voor een acupunctuursessie. Tot nu toe, even afkloppen, heb ik helemaal geen last van bijwerkingen. Op één keer na, toen Marcelino op studiereis was, en ik één behandeling heb moeten missen. Toen heb ik last gehad van misselijkheid. Ook mijn haar heb ik nog steeds. Het is wel dunner geworden, maar het is er nog steeds. Tot slot is het gelukt om bij te komen in gewicht. Hierdoor word je sterker en kun je de behandelingen beter aan. Waar ik in november

nog ruim negen kilo was afgevallen tot eenenzeventig kilo, zit ik nu op een gewicht van tussen de tachtig en negentig kilo. Op dit moment zijn de vooruitzichten voor de toekomst goed. De tumoren zijn geslonken van tien naar drie centimeter en de verwachting is dat, met nog vier kuren te gaan, de hele situatie onder controle gebracht kan worden. Ik ben, als ik terugkijk op de afgelopen maanden, heel blij met het besluit om naar Marcelino te gaan. Het heeft me in elk geval op meerdere vlakken uitstekend geholpen.'

## ELLY VAN DER ZEE

'Veel tientallen jaren heb ik last gehad van nekpijnen. Er waren wel periodes dat het beter ging, maar het kwam steeds weer terug. De klachten waren hevig en duurden ontzettend lang, waardoor ik me heel slecht voelde. Om ervan af te komen, heb ik het hele medisch pallet doorlopen. Tweemaal de neuroloog, de chiropractor, de manueel therapeut en nog meer. Daarbij gebruikte ik zware medicijnen die ook nog eens van invloed waren op mijn dagelijkse functioneren. Op een gegeven moment hoorde ik een vriendin vertellen over Marcelino Lijesen en ik dacht: Dat is misschien wel de persoon die me kan helpen. Al na de tweede behandeling begon ik iets te merken en na vijf consulten ging het goed met me. Ik ben zo blij dat ik geen pijn meer heb. Toen ik de eerste keer bij Marcelino kwam, was ik redelijk hopeloos en vertelde ik hem dat ik het nauwelijks nog vol kon houden met de pijn die ik had. Nu ben ik alleen maar heel dankbaar. Langzaam meer zeker heeft hij me weer terug op aarde weten te brengen.'

## MIRANDA JACOBS

'Na mijn zwangerschap raakte ik in een zware depressie en dirigeerden angst en paniek mijn leven. Om ervan af te komen, bezocht ik alle bij mij bekende medische kanalen, van psycholoog tot reiki en van psychiater tot magnetiseur. Verder gebruikte ik dagelijks een hele serie medicijnen, waaronder antidepressiva. Vrienden van me konden het op een gegeven moment niet meer aanzien en stuurden me naar de praktijk van Marcelino Lijesen. Nu voel ik me alweer stukken beter. Wat hij, Marcelino, doet? Het belangrijkste is waarschijnlijk dat hij me met stress heeft leren omgaan. Daar lag de kern van mijn probleem. Ik kreeg mezelf weer terug en durfde steeds meer dingen gewoonweg aan te pakken. Na één behandeling was ik bijvoorbeeld weer in staat om zelf in de auto te stappen en te rijden, iets wat ik jaren niet had gedaan. Mijn kind is inmiddels zeven jaar en ik kan gelukkig weer van alles samen met hem doen, maar een stuk van de babytijd ben ik volledig kwijt en dat vind ik wel jammer. Zeker omdat er een oplossing was voor hoe ik me voelde. Een oplossing waarmee ook nog eens op korte termijn een groots resultaat werd behaald. Dank hiervoor Marcelino.'

Wie meer wil weten over de behandelingsmogelijkheden of een afspraak wil maken, kan zich wenden tot de praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, telefoon 045 - 404 27 14. Of zie [www.lijesen.nl](http://www.lijesen.nl). Hier vindt u onder het kopje *Gastenboek* veel ervaringen van patiënten en bij *Media* is een selectie uit de verschenen artikelen terug te lezen. Tot slot en zeer zeker niet onbelangrijk: de behandelingen worden door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed.