

Patiënten roemen gouden handen van Schimmertse alternatieve genezer

“Met een paar behandelingen van Marcelino Lijesen haal ik de winterstop”

Schimmert – “Zeg maar Fien”, meent een al iets oudere dame, “mevrouw is vandaag thuis gebleven.” Met een aantal andere hulpzoekenden zit ze in de wachtkamer van de aan de Bekerbaan 39 in Schimmert gevestigde praktijk voor alternatieve geneeswijzen. Over en weer wordt druk gebabbeld.

“Ik heb reuma”, onthult de met een Kerkraadse tongval sprekende Fien. “Een regelrechte ramp. Niet eens vanwege de soms verschrikkelijke pijn, want, het klinkt misschien gek, daar raak je aan gewend. Het eigenlijke drama schuilt in de invloed die de aandoening heeft op het dagelijkse reilen en zeilen. Vroeger, toen de kinderen nog thuis woonden, werd het ritme van ons gezinsleven grotendeels bepaald door mijn ziek zijn. Een uitstapje plannen was bijvoorbeeld niet mogelijk, want je kon er op wedden dat ik op de afgesproken dag mijn bed niet uit kwam. Niemand heeft ooit geklaagd, maar ik heb me altijd knap schuldig gevoeld.”

“Dat herken ik helemaal”, haakt een in vrolijke kleuren geklede vrouw in op het gesprek. “Ik had vaak knallende hoofdpijn. Licht en geluid waren op die momenten een kwelling, dus bleven de gordijnen dicht en bewoog iedereen op kousenvoeten. Als het moest een paar dagen achter elkaar. Leuk voor Michel en de kinderen. Achteraf vond ik dat telkens zó rot dat ik bijna in de psychiatrie belandde. Gelukkig gaat het nu stukken beter. Ik ben nog niet klachtenvrij, maar de tussenposen worden langer en als het misgaat is de pijn minder hevig dan voorheen. En dan te bedenken dat ik pas de vijfde keer kom. Dat is toch een klein won-

der, want je wilt niet weten hoeveel artsen ik in de loop der jaren heb gezien. Nog maar te zwijgen van de pijnstillers die ik heb geslikt. Op recept, maar ook zelf gekocht bij de apotheek of drogist. Ik was een echte grootverbruiker, maakte van mezelf een vuilnisvat. Het is toch geweldig dat mijn medicijngebruik in amper een half jaar tot een minimum is teruggebracht. Een gigantische overwinning die ik helemaal toeschrijf aan meneer Lijesen. Hij heeft me geholpen om de crisis te overwinnen en we willen ons nu richten op volledig herstel. Of het lukt weet ik niet, maar ik wil er wél voor gaan.” De vrouw vertelt dat Marcelino Lijesen haar een viertal behandelingen heeft gegeven waarbij magnetiseren, acupunctuur en zelfs een nek- en schoudermassage onder één noemer werden gebracht.

“Onvoorstelbaar wat dat los heeft gemaakt”, verzekert ze met hoge stem. “Alsof een loodzware last van mijn schouders gleed. De pijn was spoor-slags verdwenen. Wat een bevrijding, ik heb gehuild en gelachen tegelijk! Vandaag beginnen we met hypnotherapie, op zoek naar oorzaak en gevolg. Ik moet afwachten wat dat te weeg brengt, maar ik ben er van overtuigd dat ik er sterker van word. Ik ben hier in goede handen.”

“Zeg maar gerust gouden handen”, broemt een man die tegenover de prattende dames zit. Zijn donkerblauwe overall en werkschoenen verraden dat hij nog midden in het werkzame leven staat. “Mijn rug is versleten en als er iets verkeerd schiet verga ik van de pijn. In het ziekenhuis wilden ze mijn wervels met een metalen plaat en een paar stevige bouten vastzetten. Vervolgens moest ik maar met pensioen gaan. Dat kan toch niet. We



Marcelino Lijesen is behalve magnetiseur ook homeopaat, acupuncturist en hypnotherapeut. (Foto: Jan Valentijn)

hebben een boerderij en het werk gaat altijd door. Het was op aanraden van een vriend dat ik verleden jaar de eerste keer bij dr. Lijesen heb aangeklopt. Ik had geen hoge pet op van dat nieuwwetse gedoe, maar nu denk ik daar anders over. Als het fout dreigt te gaan kom ik meteen naar de praktijk. Even prikken met die naaldjes, dan nog magnetiseren en, echt waar, ik heb wekenlang geen centje pijn.”

“Marcelino Lijesen helpt mij al jaren met het beheersbaar houden van mijn reumaklachten”, neemt Fien weer het woord. “Vooral als het lange tijd koud en vochtig is, blijf ik met zijn behan-

delingen overeind. Als hij me magnetiseert verspreidt zich een tintelende warmte in mijn gewrichten. Het voelt alsof alles ontspant en vrijwel meteen vermindert de pijn. Vraag me niet hoe het kan, maar ik kan je verzekeren dat het indruk maakt. De eerste keer was ik totaal overrompeld. Hoe dan ook, sinds ik hier onder behandeling ben gaat het zo goed dat mijn man en ik het zelfs aandurven om voor de koudste wintermaand een vakantie in een warm en vooral droog land te boeken. Verleden jaar zijn we naar Marokko gegaan en nu hebben we onze zinnen op een paar weken in Namibië gezet. Tot het zover is, mijn man is sup-

porter van Roda en we wachten tot de winterstop, zorgt meneer Lijesen er voor dat mijn ziekte zich rustig houdt. Inderdaad, hij heeft gouden handen.” Marcelino Lijesen wordt tot 's lands meest vooraanstaande alternatieve genezers gerekend. Hij ontdekte al op jeugdige leeftijd dat hij kon magnetiseren, maar besloot daar vooralsnog niets mee te doen. “Ik wilde niet blind varen op een gave die me in de schoot is geworpen”, stelt hij daarover. “Daarom ben ik gaan studeren en ik heb me bekwaamd in onder andere sportmassage, homeopathie, hypnotherapie en acupunctuur. Ook heb ik in de Verenigde Staten de universitaire studie Algemene Gezondheidsleer afgerond. Ik ben summa cum laude gepromoveerd met mijn proefschrift Health is more than the absence of illness. Ik heb dus wel enige kennis vergaard, maar, ik kan het niet ontkennen, ondanks alle studie blijft magnetiseren een van de pijlers onder mijn werk. Anderzijds is het goed dat ik die kracht kan aanvullen en ondersteunen met de vakgebieden die ik me in de loop der jaren eigen heb gemaakt.”

Lijesen boekt opmerkelijke resultaten met de behandeling van de meest uiteenlopende klachten, zowel van lichamelijke als geestelijke aard. Ook helpt hij mensen bij het overwinnen van hun verslaving. Stoppen met roken kan dankzij een innovatieve lasertherapie zelfs met één consult.

Wie meer wil weten over de behandelingsmogelijkheden of een afspraak wil maken kan zich wenden tot de praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, 045-4042714.